

# Download File In Gesprek Met Etienne Vermeersch Een Zoektocht Naar Waarheid Dirk Verhofstadt Read Pdf Free

**In gesprek met Etienne Vermeersch Over God Een zoektocht naar waarheid Provençaalse gesprekken Nagelaten geschriften Dagboek van een landjonker Die Umkehrung der Welt Geluk: drang of dwang? / Studium Generale 2011-2012 Nagelaten geschriften Beter weten Provençaalse gesprekken Die Wirklichkeit aus neuer Sicht Hoe word ik opiniemaker ? De boom van goed en kwaad Hier staan we voor! Levensbeschouwingen over cruciale ethisch-maatschappelijke thema's Reflecties. Film als filosofie (herziene uitgave) De vrijheid om te twifelen Bibliographie internationale annuelle des mélanges De LEIFarts Volume 19, Tome I: Kierkegaard Bibliography Tot altijd De kerk is fantastisch! Het levenseinde in eigen regie De getemde mens De grote verwarring Religion in Europa heute Tegendraadse criminologie Ik heb het gedaan Van de Verlichting tot religieuze terrorisme. God bewijzen Een vrolijke atheïst Tot op het bot Gevaarlijke herinnering De ogen van de panda De rivier van Herakleitos Moeder van 12.000 kinderen Dolle Amina's Philosophica Framing asiël Ik weiger te hater**

**Hoe word ik opiniemaker ?** Oct 17 2021 Heb jij iets te vertellen? Word zelf opiniemaker! Het eerste boek over opiniemakers in België en Nederland. Elke ondernemer met ambitie droomt ervan. Elke politicus die stemmen wil halen, hoopt erop. Elke journalist wil het bereiken. Elke analist, goeroe en wereldverbeteraar wil het zo graag. Gehoord worden. Mensen die naar je luisteren en je mening belangrijk vinden. Waarom slagen zo weinigen er effectief in om gehoord te worden en de status van opiniemaker te bereiken? Is aangeboren talent cruciaal of bestaan er ook methodes die je kunt aanleren om je kans te vergroten? Bekende opiniemakers geven tips, nuanceren het 'vak' en kunnen je misschien helpen om eindelijk die ambitie waar te maken: word opiniemaker. Inclusief interviews met bekende opiniemakers zoals Etienne Vermeersch, Carl Devos, Paul De Grauwe, Jan Denys, Robin Wauters, Gino Van Ossel en Guillaume Van der Stighelen. Voor meer informatie over opiniemakers en opiniestukken kan je terecht op: [@Opiniemakers](http://www.opiniemakers.be)

**Bibliographie internationale annuelle des mélanges** May 12 2021

**Provençaalse gesprekken** Dec 19 2021 Etienne Vermeersch gaf tijdens zijn leven ontzettend veel lezingen en was een graag geziene gast op congressen en colloquia. In 2012 was hij de zomergast op de 'rando-filo', een wandel- en filosofieweek in de Provence die jaarlijks georganiseerd werd door Leaudelure. Gastheer Willy Weyns en de deelnemers vuurden gedurende vijf dagen vragen af op de filosoof over uiteenlopende thema's zoals wetenschap en pseudowetenschap, ethiek en bio-ethiek, de financieel-economische crisis, de politieke structuur van België, multiculturaliteit en fundamentalisme, mensenrechten en de vrije wil. Dit boek is een neerslag van deze gesprekken.

**Framing asiël** Jul 22 2019 Onderzoek naar de tendenzen in berichtgeving door de Vlaamse massamedia over asiëlzoekers.

**Ik heb het gedaan** Jul 02 2020 Ik heb het gedaan is de autobiografie van een man die een bepalende rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van televisie. De programma's van Paul Jambers zijn legendarisch geworden, maar ook de manier waarop hij dacht over televisie heeft het medium veranderd. In dit openhartige boek schetst Paul Jambers zijn ontwikkeling als televisiemaker en geeft hij een scherp beeld van enkele cruciale passages in de televisiegeschiedenis. Paul Jambers wordt geboren in 1945, luttele dagen na Hiroshima en Nagasaki. Hij groeit op tijdens de brave jaren vijftig en leert de wereld kennen aan de filmschool in Brussel, op een moment dat maatschappelijke conventies op lossen schroeven worden gezet. Jambers' autobiografie, verteld met een verrassende levendigheid en accuratesse, is ook het verhaal van een voortvarende generatie die de dingen heel anders zag dan haar ouders. Als televisieregisseur en journalist slaagt Paul Jambers erin om in de jaren tachtig en negentig de essentie te tonen van de tijdgeest. Hij durft de meest uiteenlopende onderwerpen en mensen in beeld te brengen, mede omdat de geesten er rijp voor zijn. Die drang om de werkelijkheid te laten zien lokt zeer felle reacties uit. Kort nadat het monopolie van de toenmalige openbare omroep BRT is gebroken, wordt Jambers zelfstandig televisiemaker en werkt hij mee aan het succes van de commerciële zender VTM. Het verrassende Ik heb het gedaan is met dezelfde inzet geschreven die Jambers' beste reportages kenmerkt.

*Philosophica* Aug 23 2019

**Provençaalse gesprekken** Jul 26 2022

*Ik weiger te hater* Jun 20 2019 Dit boek legt de mechanismen bloot die vandaag antisemitisme veroorzaken en in stand houden. Het toont aan hoe groot de impact is van het conflict Israël-Palestina, niet alleen op het doen ontstaan van antisemitische gevoelens, maar ook op de steeds verder krimpende ruimte die overblijft voor legitieme kritiek op het beleid van Israël. Misbruik van de definitie van antisemitisme, gehanteerd door de International Holocaust Remembrance Alliance en valse beschuldigingen van antisemitisme snoeren Israël-criticiteit de mond. Veel controversiële onderwerpen komen in dit boek aan bod: de poging tot karaktermoord op Midden-Oosten-experte Brigitte Herremans, de manipulaties door Joods Actueel, de tweedracht die ontstaan is over de manier waarop Kazerne Dossin omgaat met de herinnering aan de Holocaust, de hetze tegen het Aalsterse carnaval, de bedreiging door alt-right en de heimelijke tactieken van Schild en Vrienden, de aanhoudende etnische zuivering van Palestina, Israël's apartheidspolitiek en vele andere actuele kwesties. Mensenrechten en internationaal recht zijn de leidraad. Het boek bevat ook twee bijdragen: in de eerste gaat de auteur in gesprek met Annemarie Gielen over Pax Christi Vlaanderen en de tweede bijdrage is een filosofisch postscriptum over racisme vanuit de denkwereld van de Joodse filosoof Levinas door Em. Prof. Roger Burggraeve

**De LEIFarts** Apr 11 2021 Bijna vijftien jaar na de stemming van de euthanasiewet blijft het onderwerp in de taboesfeer. Dit boek van dokter en LEIFarts Patrick Wyffels wil daar verandering in brengen. In een dertigtal verhalen vertelt Wyffels hoe hij zijn hele leven en carrière lang is omgegaan met de lijdende mens en met de dood. En vooral hoe hij als dokter en LEIFarts een bijdrage heeft geleverd om mensen die ondraaglijk leden - lichamelijk en/of psychisch - een waardig levenseinde te bezorgen. Hij vertelt over zijn eerste confrontaties met de dood als kind, en hoe die ervaringen ertoe geleid hebben dat hij geneeskunde ging studeren en huisarts werd. En hoe hij zich later aansloot bij LEIF, het Levenseinde Informatieforum, en zich actief ging inzetten voor lijdende patiënten en euthanasie ging toepassen. Wyffels beschrijft open en waarheidsgetrouw alle aspecten van de euthanasie, van de aanvraag tot de uiteindelijke uitvoering, en gaat daarbij geen enkel taboe uit de weg. Verdriet, opluchting maar ook twijfel, het komt allemaal aan bod. Zo krijgt de lezer een inkijk in de spreekkamer van een LEIFarts en ook begrip voor de bijzondere taak die deze dokters op zich nemen, te midden van een maatschappelijk debat dat nooit zal stilstaan. Patrick Wyffels (1951) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen en was daarna huisarts, lector aan het Centrum voor Huisartsgeneeskunde Antwerpen en assistent aan het Vaardighedenlabo van de Universiteit Antwerpen. Sinds 2012 is hij LEIFarts. Hij is auteur van verschillende wetenschappelijke werken, en heeft sinds 2010 een vaste verhalenrubriek in HuisartsNu over zijn praktijkervaringen. Die casussen inspireerden hem tot deze bundel over euthanasie, en over hoe hijzelf LEIFarts werd.

**God bewijzen** Apr 30 2020 Moet je gek zijn om in God te geloven? Of op z'n minst naïef, onkritisch en zweverig? Hoewel moderne mensen hebben afgerekend met de illusie dat er een God bestaat, wil God maar niet dood. Buiten Europa groeit religieus geloof gestaag en zelfs in het seculiere Nederland zijn er mensen die zich tot het geloof bekeren. Natuurlijk kunnen we dat zien als een nieuw bewijs voor de onuitroeibare irrationaliteit van mensen, maar misschien is er meer aan de hand. Misschien is geloven in God niet zo dom als het lijkt. In God bewijzen zetten twee gelovige wetenschappers de argumenten voor en tegen Godsgeloof op een rij. Ze doen dat op een milde manier, zonder polemiek of bekeringsijver, maar met vaart en humor. Het boek is tot stand gekomen met medewerking van gelovige en niet-gelovige wetenschappers uit verschillende vakgebieden en bevat de laatste wetenschappelijke en filosofische inzichten over religie.

*Een zoektocht naar waarheid* Aug 27 2022

*Nagelaten geschriften* Jun 25 2022 Met het overlijden van Etienne Vermeersch is een hele bibliotheek aan kennis en wijsheid teloorgegaan. Zijn geheugen was indrukwekkend. Hij kon bijvoorbeeld foutloos lange fragmenten uit de 'Ilias' van Homerus, de 'Divina Commedia' van Dante of de cantates van Bach voordragen. Hij was net zo goed vertrouwd met wiskundige inzichten, van de gulden snede over de Fibonacci-getallen en de identiteit van Euler, tot de relativiteitstheorie en de wetten van de thermodynamica. Hij had een grondige kennis van de architectuur, de muziek, het theater en de beeldende kunsten, van Giotto en Caravaggio tot Kandinsky en Roger Raveel. Hij was bekend met de paleontologie, de cybernetica, de semiotiek, de moleculaire biologie en de astronomie. 00'Nagelaten geschriften' bevat een reeks teksten over de thema's die Etienne Vermeersch zijn hele leven bezighielden. Het boek bevat wetenschappelijke en filosofische artikelen die hier voor het eerst in een Nederlandse vertaling verschijnen en toespraken, nota's en opiniestukken die hij in de loop van zijn lange academische carrière schreef over zaken als identiteit, migratie, geloof, milieu, abortus, euthanasie, overbevolking en kunst. Johan Braeckman en Dirk Verhofstadt waren medewerkers, collega's en bovenal intieme vrienden van Etienne Vermeersch. Ze brengen met dit boek een erbetoon aan de intellectuele erfenis van een van Vlaanderens belangrijkste filosofen.

*De rivier van Herakleitos* Nov 25 2019

**Die Umkehrung der Welt** Apr 23 2022

*De grote verwarring* Oct 05 2020 Jaren van vrede hebben ons verwend en weerloos gemaakt. We zijn vergeten dat niet alle conflicten op te lossen zijn door een goed gesprek en we weten niet meer hoe we op geweld moeten reageren. De ideologische verwarring is totaal. De opvang van asiëlzoekers is een morele plicht. Dat staat buiten kijf. Maar de maatschappij zal onvermijdelijk veranderen als grote groepen mensen met radicaal verschillende culturele en religieuze opvattingen opgenomen worden. Wie hoopt dat de problemen zullen verdwijnen met een krachtig voluntarisme à la Angela Merkel's 'Wir Schaffen Das', negeert de werkelijkheid. En zorgt er vooral voor dat de blinde xenofobie toeneemt en de steun van de bevolking voor elke vorm van solidariteit afkalft. 13 november 2015 was een mokerslag voor het linkse politiek-correcte denken dat de tekens van het groeiende islamitische fundamentalisme niet wou zien uit angst beschuldigd te worden van islamofobie. De ruk naar rechts in de publieke opinie had echter vermeden kunnen worden als linkse partijen het vroeger hadden aangedurfd om het naïeve multiculturele harmoniemodel bij te stellen en de angst van de gewone mens au sérieux hadden genomen. Als ze de problemen in Brussel bijvoorbeeld niet weg hadden gerelativeerd. Misschien bieden de Parijse aanslagen van november 2015 dan ook een historische kans aan links om zich te herbronnen. De grote verwarring wil daartoe een eerste aanzet geven. Want blijven zweren bij vertrouwd versleten mantra's zal de nu al fdanig aangetaste geloofwaardigheid van links helemaal laten verdwijnen.

**Dagboek van een landjonker** May 24 2022 Dit dagboek bestaat uit impressies, reisverslagen, sentimenten, ergernissen en ideeën die ik in de loop van vijf jaar heb genoteerd. Vaak over dezelfde onderwerpen: in de stal bij mijn boerderij stonden mijn stokpaarden trouw te wachten tot ik ze weer eens besteege. Ik woon op de taalgrens, de grens tussen Noord- en Zuid-Europa, niet ver van Brussel. Daar groeien mijn kinderen op en ben ik de zoon van mijn vader; daar bemin ik mijn vrouw, lees ik mijn boeken, tel ik mijn dagen, kijk ik uit over mijn erf, dat ik op dagen vol zoete ironie mijn landgoed noem En als ik daar niet ben, reis ik rond, vooral in Engeland. Een dagboek? Misschien wel een roman in de vorm van een dagboek. Er zijn de nodige hoofdpersonages; ik ben slechts de verteller.

**Hier staan we voor! Levensbeschouwingen over cruciale ethisch-maatschappelijke thema's** Aug 15 2021 Zeven verschillende levensbeschouwingen geven hun visie op enkele actuele heikele thema's. Specialisten en vertegenwoordigers van het hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, katholicisme, protestantisme, de islam en het vrijzinnig humanisme verwoorden hun

standpunt inzake de oorsprongsvraag, holebiseksualiteit en het huwelijk, abortus en euthanasie. Het vertrekpunt is hoe verdraagzaamheid kan worden bevorderd zonder de diversiteit te onderdrukken. De centrale vraag is dus: hoe kan elke levensbeschouwing tot haar 'recht' komen en dit binnen de context van een niet-discriminerende samenleving? Dit kan pas wanneer men de loopgraven verlaat en aan de samenleving deelneemt met respect voor de anderen vanuit een oprecht erkennen en uitspreken van de eigen waarden en standpunten. Om die reden zijn de thema's zorgvuldig uitgekozen. Het zijn terecht onderwerpen waarover maatschappelijk een al dan niet verdoken discussie bestaat, maar die nooit echt in het publieke debat aan de oppervlakte komen. Deze publicatie wil daarin verandering brengen.

**Religion in Europa heute** Sep 04 2020 English summary: In contrast to all predictions about the end of religion(s), in the different societies of a secularized Europe it is still alive and a challenge for humanities. Coming from different backgrounds (theology, philosophy, sociology, political science, law, cultural studies, Judaist and Islamic Hermeneutics), 11 authors investigate the interaction between religion(s) and the transformation processes of European societies and their consequences on an individual and a social level. The first volume of the new series Religion and Transformation of Contemporary European Society offers an overview on the project of a new research platform located at Vienna University, RaT (Religion and Transformation in Contemporary European Society). It is dedicated to 5 research activities: (1) Critique of Religion and Conceptions of God; (2) Inclusion and Exclusion; (3) Juridical Challenges in Multi-religious Societies in Europe; (4) Constructs of Meaning and Values in Europe; (5) Reception and Hermeneutics of Religious Texts. German text. German description: Überraschend lebendig erweist sich Religion in den heutigen säkularisierten Gesellschaften Europas - vielen Vorhersagen zum Trotz. Sie stellt damit eine Herausforderung für die unterschiedlichen geisteswissenschaftlichen Disziplinen dar. In elf Beiträgen untersuchen AutorInnen aus Philosophie, Theologie, Soziologie, Politik-, Rechts- und Kulturwissenschaft bzw. Judaistik und Islamwissenschaft die Wechselwirkungen zwischen Religion(en) und Transformationsprozessen in europäischen Gesellschaften und ihre Konsequenzen auf sozialer und individueller Ebene. Die Beiträge des Bandes widmen sich fünf Schwerpunkten: (1) Religionskritik und Gottesfrage; (2) Religion in Inklusions- und Exklusionsprozessen; (3) Rechtliche Herausforderungen in den multireligiösen Gesellschaften Europas; (4) Religiöse Sinn- und Wertkonstruktionen und (5) Rezeption und Hermeneutik religiöser Texte.

**De kerk is fantastisch!** Jan 08 2021 De beschrijving van de kerk die Rik Torfs in 'De kerk is fantastisch' geeft, is niet altijd mooi. Vaak wel. Maar de kerk is ook een plaats van verrotting, een angstige waarheid en de absolute waarheid en een zedenmeesteres die het zelf met de moraal niet altijd even nauw neemt. Dat waarhoudt Rik Torfs er niet van haar zeer te waarderen. Hij kiest acht invalshoeken om naar de kerk te kijken. De kerk als gebouw. Als pleisterplaats voor ongelovigen. Als oase. Als hospitaal. Als bron van humor. Als plek van schoonheid en als waakvlam voor de verrijzenis. Acht perspectieven die proberen iets van haar te tonen zonder haar helemaal te willen vatten. De kerk blijft ongreepbaar. Niemand kent haar. Ook de paus niet.

**Geluk: drang of dwang? / Studium Generale 2011-2012** Mar 22 2022 Dit jaarboek van het Studium Generale van de Hogeschool Gent bevat de teksten van alle lezingen die tijdens het academiejaar 2011-2012 werden gehouden. Het thema, 'Geluk: drang of dwang?', werd interdisciplinair aan verschillende invalshoeken getoetst. Bovendien werd de beste paper van deelnemende studenten mee opgenomen.

**Gevaarlijke herinnering** Jan 28 2020

**Reflecties. Film als filosofie (herziene uitgave)** Jul 14 2021 Welke film maakt uw leven de moeite waard? Wat betekent voor u filmische hartstocht? Kunt u over schoonheid op het witte doek ook nog iets filosofisch vertellen, iets over (im)moraliteit, waarheid/werkelijkheid en/of tijd/ruimte? Wat zijn voor u de filosofische kenmerken van overtuigend filmisch vertellen? Hoe kunnen klassiek en modern denken in film samengaan? Kan de hedendaagse film een remedie zijn tegen het nihilisme, het ontbreken aan geloof in deze wereld? Vindt u troost bij het witte doek? Deze en andere vragen legde filmwetenschapper Johan Swinnen voor aan zeven bekende hedendaagse filosofen, die ieder een eigen film uitkoos. Hubert Dethier (L' Année Dernière à Marienbad), Willem Elias (The Great Dictator), Anna Luyten (Magnolia), Ann Meskens (Play Time), Jean Paul Van Bendegem (Drowning by Numbers), Antoon Van den Braembussche (Adaptation) en Etienne Vermeersch (Het zevende zegel). Alle zeven films hebben iets gemeen in de ogen van de filosofen: ze zijn visionair.

**In gesprek met Etienne Vermeersch** Oct 29 2022 Etienne Vermeersch (1934) is filosoof, emeritus-hoogleraar, en al dertig jaar een van de meest toonaangevende filosofen in ons land. Oorspronkelijk studeerde hij voor priester, maar na vijf jaar trad hij uit de jezuïetenorde en werd atheïst. Hij weerlegt het bestaan van God, onderzoekt de historie en de inhoud van de Bijbel en de Koran, en keert zich tegen de vrouwonvriendelijke praktijken in de geopenbaarde godsdiensten. Vermeersch neemt heldere standpunten in over geboortebepaling, de (bio)ethiek, het leefmilieu, de rechten van dieren, de Belgische communautaire problemen en de rol van paus Pius XII tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij verdiept zich in de oorsprong van het monotheïsme, menselijke vrijheid en hersenonderzoek, de wezenskenmerken van kunst, de onmogelijkheid van onsterfelijkheid, de constructie van een kunstmatige mens en de recente pedofilieschandalen in de katholieke kerk. Hij bewondert uiteenlopende persoonlijkheden zoals Johan Sebastian Bach, Hans en Sophie Scholl, Nelson Mandela, Ayaan Hirsi Ali, Vermeer, Baudelaire, Giorgione en Hugo Claus. Dirk Verhofstadt voerde in de zomer 2010 met Etienne Vermeersch lange, indringende gesprekken over de thema's die de filosoof al zijn hele leven bezig houden in zijn zoektocht naar waarheid. <http://www.houtekiet.com/boeken/p/detail/in-gesprek-met-etienne-vermeersch>

**Nagelaten geschriften** Feb 21 2022 Met het overlijden van Etienne Vermeersch is een hele bibliotheek aan kennis en wijsheid teloorgegaan. Zijn geheugen was indrukwekkend. Hij kon bijvoorbeeld foutloos lange fragmenten uit de Ilias van Homerus, de Divina Commedia van Dante of de cantates van Bach voordragen. Hij was net zo goed vertrouwd met wiskundige inzichten, van de gulden snede over de Fibonaccigetallen en de identiteit van Euler, tot de relativiteitstheorie en de wetten van de thermodynamica. Hij had een grondige kennis van de architectuur, de muziek, het theater en de beeldende kunsten, van Giotto en Caravaggio tot Kandinsky en Roger Raveel. Hij was bekend met de paleontologie, de cybernetica, de semiotiek, de moleculaire biologie en de astronomie. Weinigen kenden beter het werk van Baruch Spinoza, Immanuel Kant en Karl Popper. Verder was hij expert in de geschiedenis en de geschriften van het christendom, het jodendom, de islam en zelfs van het hindoeïsme en het confucianisme. Nagelaten geschriften bevat een reeks teksten over de thema's die Etienne Vermeersch zijn hele leven bezighielden. Het boek bevat wetenschappelijke en filosofische artikelen die hier voor het eerst in een Nederlandse vertaling verschijnen en toespraken, nota's en opiniestukken die hij in de loop van zijn lange academische carrière schreef over zaken als identiteit, migratie, geloof, milieu, abortus, euthanasie, overbevolking en kunst. De teksten geven de tijdgeest weer van de voorbije decennia en maken duidelijk hoezeer Etienne Vermeersch zijn stempel drukte op de mentaliteitswijzigingen die tijdens zijn leven plaatsvonden. Johan Braeckman en Dirk Verhofstadt waren medewerkers, collega's en bovenal intieme vrienden van Etienne Vermeersch. Ze brengen met dit boek een eerbetoen aan de intellectuele erfenis van een van Vlaanderens belangrijkste filosofen.

**Moeder van 12.000 kinderen** Oct 25 2019 Sophie Vangheel vertelt het verhaal van 'Cunina', maar reflecteert ook over relaties, de rol van de vrouw, geloof, leven en dood 'Ik adem nauwelijks. Herinneringen en emoties aan de man waar ik als klein meisje zo naar opkeek, komen boven. Nonkel pater Alfons Kempen is de reden waarom ik hier nu zit, in Zaire, een land waar stiltes nog lang mogen duren.' In dit inspirerende, met prachtige foto's geïllustreerde levensboek neemt Sophie Vangheel je mee op haar wereld- en levensreis, een leven dat helemaal gebaseerd is op de filosofie 'waar je wieg stond, bepaalt de loop van je leven'. De wieg van Sophie stond in Geel, maar haar pad leidde haar na een wonderlijke kindertijd en een verpleegstersopleiding naar plekken waar toeristen zelden komen. Met een grote glimlach en af en toe een traan nodigt Sophie je uit om te ontdekken wat je moet doen als er op Haïti een slang in het toilet zit (hard roepen om een pater) of in Zuid-Afrika het Zoeloe-stamhoofd niet meewerkt (niet toegeven). Maar ze nodigt je vooral uit stil te staan bij je eigen pad. Leiden de keuzes die je maakt je naar jouw doel? En maken die keuzes je echt gelukkig? 'Ik stapte op het brommertje en de bestuurder laverde behendig door het chaotische verkeer in Kathmandu. Hij vond het hilarisch: een blanke vrouw die naar het paleis wilde achter een brommertje. Ik passeerde de soldaten en gaf persoonlijk mijn brief af aan het secretariaat. Toen werd het spannend. Zou ik antwoord krijgen van de kroonprins?' Joanne & Astrid brachten een bezoek aan onze projecten in Haïti. Lees hier hun reisblog.

**Van de Verlichting tot religieus terrorisme.** Jun 01 2020 Stan Maes studeerde psychologie en pedagogiek aan de Universiteit Gent, waar hij ook zijn doctorstitel behaalde. Hij is emeritus hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden, waar hij ook decaan was van de Faculteit Sociale en Gedragswetenschappen. Naast zijn wetenschappelijke expertise op het terrein van gezondheidsbevordering en psychologische aspecten van chronische ziekten, ontwikkelde hij op basis van zijn internationale ervaring ook een bijzondere belangstelling voor interculturele communicatie en crossculturele gedragsaspecten. Voor het jaar 2016 was Stan Maes benoemd op de wisselleerstoel Willy Calewaert, gevestigd door de vzw 'De Mens Nu' aan de Vrije Universiteit Brussel. De colleges die hij verzorgde, vormden de basis voor dit boek. Hij gaat daarbij uit van vragen als: Wat hebben we geleerd van de belangrijkste verlichte denkers? Wat zijn de belangrijkste gevolgen van de Verlichting voor onze westerse samenleving en wat is de kritiek op de Verlichting? Hij bespreekt ook de verdere ontwikkeling van het westers mensbeeld op basis van de persoonlijkheids- en de sociale psychologie en komt zo tot fundamentele menselijke doelen en sociale motieven die de basis vormen van onze samenleving. Hij benadrukt daarbij ook de invloed van cultuur op waarden en normen en toont aan dat een bepaalde culturele achtergrond kan leiden tot vooroordelen, discriminatie en antisociaal gedrag ten opzichte van mensen met een andere overtuiging of cultuur. Op basis hiervan worden huidige uitdagingen voor verlichtingsideeën vanuit een psycho-educatieve visie besproken, zoals het moderne nationalisme, migratie en culturele integratie, terrorisme en confrontatie met de islam. Tot slot wordt de vraag beantwoord of mensen die leven in een land dat verlichtingsprincipes respecteert, ook gelukkiger zijn.

**Volume 19, Tome I: Kierkegaard Bibliography** Mar 10 2021 The long tradition of Kierkegaard studies has made it impossible for individual scholars to have a complete overview of the vast field of Kierkegaard research. The large and ever increasing number of publications on Kierkegaard in the languages of the world can be simply bewildering even for experienced scholars. The present work constitutes a systematic bibliography which aims to help students and researchers navigate the seemingly endless mass of publications. The volume is divided into two large sections. Part I, which covers Tomes I-V, is dedicated to individual bibliographies organized according to specific language. This includes extensive bibliographies of works on Kierkegaard in some 41 different languages. Part II, which covers Tomes VI-VII, is dedicated to shorter, individual bibliographies organized according to specific figures who are in some way relevant for Kierkegaard. The goal has been to create the most exhaustive bibliography of Kierkegaard literature possible, and thus the bibliography is not limited to any specific time period but instead spans the entire history of Kierkegaard studies.

**Een vrolijke atheïst** Mar 30 2020 Velen denken dat het atheïsme haaks staat op onze dagelijkse ervaring. Het tegendeel is waar: atheïst zijn is net zo goed een beleving. Sterker, elke atheïst is een vrolijke atheïst, al was het maar omdat zijn blik op de wereld uitnodigt tot zelfspot en zelfironie. Kijk naar de mens, kijk naar de samenleving. Wat een geniale knoeiboel! We hebben onszelf homo sapiens gedoopt, maar helpen de aarde en vaak elkaar om zeep. Toch leidt deze visie niet tot cynisme. Precies uit het besef dat de mens een prutser is, haalt de atheïst een diep engagement om de wereld een ietsiepietsie beter te maken. De vrolijke atheïst is een hoogst persoonlijk boek met een vrolijke inhoud en een vrolijke vorm. Het gaat over hoe een gelovig jongetje langzaam aan een volwassen atheïst en zelfs vrijmetselaar wordt. En vooral over hoe ons leven dankzij het atheïsme zoveel leuker wordt. De vrolijke atheïst is een warm en soms grappig pleidooi voor meer levensblijheid zonder god. Jean Paul Van Bendegem (1953) is gewoon hoogleraar aan de VUB, directeur van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie en gastprofessor aan Universiteit Gent. Hij publiceerde onder meer Tot in der eindsheid, Over wat ik nog wil schrijven en Hamlet en entropie. <http://www.houtekiet.be/boeken/p/detail/de-vrolijke-atheïst-e-boek>

**Die Wirklichkeit aus neuer Sicht** Nov 18 2021 Die ökologische Krise hängt mit einem bestimmten modernen Naturverständnis zusammen, nämlich dem sogenannten mechanisierten Weltbild. Aus dieser Sicht ist die Natur ein Ensemble toter, inerte Dinge ohne Innenseite und eigene Aktivität und infolgedessen ein Inventar von Ressourcen. Die „Lösung“ der genannten Krise erfordert also ein neues Naturbild. Dem entsprechen rezente Anschauungen in den Natur- und Lebenswissenschaften, die Umrisse einer dynamischen, kreativen, offenen und vielfältigen Natur aufscheinen lassen. Ein solches Naturverständnis könnte auch die Grundlage für die Anerkennung eines intrinsischen Wertes natürlicher

Gegebeheiten bilden. Die nähere Darstellung dieser neuen Sicht der Natur ist der Kern des Buches.

**Tot altijd** Feb 09 2021 Het boek bij de film van Nic Balthazar, Tot Altijd De film Tot Altijd vertelt het verhaal van Mario Verstraete, de eerste man in België die ervoor koos om de wet op euthanasie te gebruiken toen die ingang kreeg in 2002. Een wet waarvoor hij zelf jarenlang had gestreden. Dit boek wil toelichting geven bij het delicate onderwerp dat euthanasie vandaag nog steeds is. Tien jaar geleden volgde journaliste Marijke Libert Mario tijdens zijn laatste maanden. Speciaal voor dit boek ging ze opnieuw praten met vader en moeder Verstraete: een ontroerende reconstructie van wat euthanasie met je omgeving doet. Ook regisseur Nic Balthazar beschrijft de realiteit achter zijn film, en gaat dieper in op alle verhalen die hem hebben geïnspireerd tot het scenario van Tot Altijd, dat al bekroond werd in Rome nog voor de film gedraaid was. Delen van het scenario staan hier naast de meest onvergetelijke beelden uit de film. Het verhaal van Mario kun je pas ten volle vatten als je het bredere perspectief kent. Mia Verstraete ging daarom praten met zeven vooraanstaande experts. Johan Bilsen, Marc Cosyns, Marc Desmet, Wim Distelmans, Manu Keirse, Rik Torfs en Etienne Vermeersch voeren elk vanuit hun eigen ervaring een verhelderend debat over het levenseinde, de euthanasiewet en de ethische dilemma's.

**De getemde mens** Nov 06 2020 Moraal was sinds mensenheugenis het exclusieve domein van filosofie en theologie, totdat bioloog Charles Darwin in The Descent of Man (1871) als eerste opperde: 'Elk dier dat met uitgesproken sociale instincten is toegerust (...) zou onvermijdelijk een moraal of geweten verwerven zodra zijn intellectuele vermogens even goed of bijna even goed ontwikkeld zouden zijn als die van de mens.' Pas een eeuw later kwam het onderzoek naar moraal goed op gang in empirische wetenschapsdisciplines als biologie, ethologie, culturele antropologie, psychologie en neurowetenschappen. De getemde mens laat zien hoe ver de fascinerende inzichten die dat onderzoek al heeft opgeleverd, zijn doorgedrongen in Vlaanderen en Nederland. Meer dan 140 bekende en onbekende personen met uiteenlopende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden laten in dit boek hun gedachten gaan over de vraag waar onze moraal vandaan komt. Primatoloog Frans de Waal wijdt aan deze centrale vraag een uitvoerig essay, terwijl schooldirecteur en expert radicalisering Karin Heremans een stem laat horen uit de multiculturele onderwijspraktijk. Filosoof Guido Vanheeswijck en moraalwetenschapper Dirk Verhofstadt geven niet alleen zelf antwoord op de vraag waar onze moraal vandaan komt, maar lezen alle bijdragen en schreven naar aanleiding daarvan een slotessay.

**Tegendraadse criminologie** Aug 03 2020 Op 1 oktober 2012 wordt Paul Ponsaers professor-emeritus. Dit is een uitgelezen gelegenheid om hem te bedanken voor zijn jarenlange maatschappelijke sociaalkritische en wetenschappelijke engagement en voor zijn inzet de vele jonge vorsers de wegen der wetenschap te leren bewandelen. Dit liber amicorum, met veertig bijdragen van vrienden en collegae, toont aan dat Paul vele mensen kon beroeren en inspireren. Dat zijn enthousiasme voor de politiewetenschap tot ver over de Belgische grenzen reikt, blijkt wel uit de Engelstalige en Franstalige bijdragen die dit liber rijk is, afkomstig uit Nederland, Sicilië, Groot-Brittannië, Kinshasha en Slovenië.

**De vrijheid om te twijfelen** Jun 13 2021 In DE VRIJHEID OM TE TWIJFELEN bundelt rector en voormalig senator Rik Torfs zijn beste columns en opiniestukken van de afgelopen vijf jaar. Daarin gaat hij geen enkel heet hangijzer uit de weg. In zijn kenmerkende, poëtische maar bevlogen stijl heeft Torfs het over heilige huisjes zoals het geloof, het biechtgeheim, de nationale en de internationale politiek, theologie en euthanasie, maar evengoed over meer wereldse onderwerpen zoals Brussel, reizen met de trein, manchetknopen, kunst en literatuur. Het leven en hoe het te leiden volgens een van Vlaanderen's scherpste pennen.

**De boom van goed en kwaad** Sep 16 2021

**Het levenseinde in eigen regie** Dec 07 2020 Wim Distelmans over 20 jaar euthanasiewet, een mijlpaal in de geschiedenis van onze gezondheidszorg 2002 was een belangrijk jaar op ethisch vlak. In mei werd de euthanasiewet goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, een maand later volgde de wet op de palliatieve zorg, in augustus werd de wet betreffende de patiëntenrechten gestemd. Drie wetten die de regie ondubbelzinnig bij de patiënt leggen. Mijlpalen in de geschiedenis van onze gezondheidszorg. Wim Distelmans was niet alleen een bevoorrechte getuige van de totstandkoming van deze wetten, hij gaf er ook mee de aanzet toe. Sinds 1993 staat hij op de eerste rij in deze emancipatiestrijd. Media wisten hem te vinden wanneer het over euthanasie en palliatieve zorg ging in dit land. Vandaag, twintig jaar later, maakt hij een balans op. Waar staan we? Wat hebben we bereikt? Waar moeten we naartoe? Voor het eerst licht hij zijn persoonlijke parcours toe voor het lezerspubliek. Het levenseinde in eigen regie is tegelijk een stand van zaken, een kritische terug- en vooruitblik, én een pleidooi — vertrekend vanuit blijvende verontwaardiging en een permanente strijd tegen onrecht — voor een gezondheidszorg op maat van de mens, waarbij de patiënt tot op het eind centraal moet staan.

**Over God** Sep 28 2022 Christenen geloven dat God almachtig en liefdadig is. Toch is er lijden en kwaad in de wereld. De god van het christendom is dus almachtig noch oneindig goed. Met een onontkoombare overtuigingskracht toont Etienne Vermeersch aan dat we het bestaan van de god van het christendom niet alleen om principiële redenen, maar ook op grond van 'zijn Openbaring' zowel op rationele als op ethische gronden niet kunnen aannemen. Alles wat positief is in de wereld en in de Bijbel kunnen we op een wetenschappelijke, 'naturalistische' wijze verklaren, zonder op het bestaan van een god een beroep te moeten doen. Alles wat negatief is, wordt, als we in de leiding en inspiratie van een goede, wijze en almachtige god geloven, volkomen onbegrijpelijk en absurd. Etienne Vermeersch toont heel helder aan dat hetzelfde trouwens geldt voor de god van de islam en 'zijn Openbaring' in de Koran.

**Dolle Amina's** Sep 23 2019 'De moslimvrouw wordt onderdrukt. De oorzaak ervan ligt in de islam. Bevrijd de vrouw van de islam en alles wordt opgelost.' Dit is de teneur van het debat over de situatie van de moslima, of ze nu in Brussel woont, in Parijs of in Kandahar. Wat we helemaal niet te weten komen is hoe men in de moslimwereld omgaat met kwesties die in het Westen zoveel stof doen opwaaien. Bestaat er feminisme in de Arabische wereld? Hoe denkt men in Arabische landen zoals Marokko en Egypte over de situatie van de vrouw? Welke invloed oefenen die Arabische opinies op de moslimgemeenschap in Europa en in Vlaanderen? Samira Bendadi gaat in Dolle Amina's met de steun van het Fonds Pascal Decroos op zoek naar de vrouwenbeweging in de moslimgemeenschap. Ze gaat te rade bij vooraanstaande figuren uit de vrouwenbewegingen, bij intellectuelen en vooral bij heel veel gewone vrouwen. Dolle Amina's is een revelerend en noodzakelijk boek dat hardnekkige cliché's acute ontkracht en een beeld toont van een wereld die we nog te weinig kennen.

**Tot op het bot** Feb 27 2020 Ze is fascinerend, de machinerie van de mens. Van hoofd tot tenen, van huid tot spier: talloze onderdelen zijn op ingenieuze wijze met elkaar verbonden. Maar soms loopt het mis met dat systeem. Dan zijn er dokters nodig. Topdokter's liefst. Ze werken op het snijpunt van leven en dood. Ze hebben ons leven in handen. Letterlijk soms, in de vorm van een hart, pancreas of schedel. Er zijn of er niet zijn, het is de meest uitieme grens, wist Shakespeare al. Twaalf topdokter's vertellen in dit boek over die grens. Over hun eigen hart en lijf. Over de ethische dilemma's waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden. Over hun werk dus, dat tegelijk hun leven is. Journaliste Sofie Mulders schrijft de perfecte aanvulling bij de reeks.

**De ogen van de panda** Dec 27 2019 Pleidooi voor een drastische heroriëntatie in het denken omtrent de manier waarop de mens de afgelopen tijd met zijn milieu is omgesprongen.

**Beter weten** Jan 20 2022 Klimaatverandering, dreigende zoetwaterschaarste, botsing tussen de vrije wereld en de islam, mondiale mensenrechtenschendingen, uitputting van grondstoffen, het wankelende economische systeem: de problemen waar wij voor staan zijn moeilijk te bevatten. Kan de filosofie helpen om houvast te vinden in een snel veranderende wereld? In Beter weten brengt Floris Van den Berg tal van de grote problemen samen in een consistente, rationele en holistische visie. Hoe moet ik mijn leven leiden? Hoe ziet een rationeel doordacht wereldbeeld eruit? Dat levert een monumentaal, grensverleggend en fascinerend denkavontuur op over de grote vragen van het leven waarin Van den Berg elementen uit liberalisme, humanisme, scepticisme, wetenschappelijke naturalisme maar ook atheïsme en veganisme aan elkaar breidt. Want kritisch rationeel denken leidt tot ongemakkelijke consequenties: humanisme moet uitgebreid worden tot echohumanisme door ook dieren en toekomstige generaties in de morele cirkel op te nemen. Dit boek is een avontuur in denken. Het lezen daagt uit tot denken én handelen. Maar er is geen keuze. Floris Van den Berg (1973) is filosoof en dus atheïst en veganist. Hij is auteur van onder meer Hoe komen we van religie af?, Filosofie voor een betere wereld, en De vrolijke veganist.

**Download File In Gesprek Met Etienne Vermeersch Een Zoektocht Naar Waarheid Dirk Verhofstadt Read Pdf Free**

**Download File [www.gekko-com.com](http://www.gekko-com.com) on November 30, 2022 Read Pdf Free**